

TE EVANGELISEREN ONDERWERPEN

LEES IN SEQUENTIE

INHOUDSOPGAVE

1 -	Onderzoek de Schrift	En je zult de	p. 01	
twee -	waarheid kennen en de waarheid zal je zetten gratis ...	Geen	p. 01	
3 -	enkele profetie in de Schrift is van bijzondere interpretatie ...	U kunt de	p. 01	
4 -	Schriftplaatsen niet toevoegen of verkleinen		p. 01	
5 -	Gezegend is de man die naar mij luistert, want wie mij vindt, zal leven vinden en gunst verwerven bij de Heer (eeuwig leven) en allen die mij haten, houden van de dood		p. 01	
6 -	De mensen eren mij met hun lippen, maar hun hart is verre van mij	Wie	p. 01	
7 -	een vriend van de wereld is, is een vijand van God		p. 02	
8 -	Geloof zonder werken levert niets op ...		p. 02	
9 -	Over degenen die sterven	Niet	p. 03	
10 -	iedereen zal worden gered	Zij die in	p. 05	
11 -	het stof van de aarde slapen, zullen worden opgewekt		p. 05	
12 -	Jezus Christus bracht leerstellingen		p. 06	
13 -	Er zijn verschillende leerstellingen in de Schriften, maar de bekendste zijn er drie: de leer van Jezus Christus, de leer van de mens en de leer van demonen		p. 06	
14 -	Aanbidding van demonen	De leer	p. 06	
15 -	van demonen is de meest misleidende ...	Over gebed,	p. 06	
16 -	degenen die bij zonsopgang zoeken mij, ze zullen mij vinden	Over de sluier	p. 07	
17 -	en lang haar	Over Avondmaal van de	p. 07	
18 -	Kerstman van de Heer Jezus		p. 07	
19 -	Groet met de vrede van God en het heilig glas	Voortzetting van Ósculo Santo	p. 08	
20 - Over de ware doop	De eerste dopen in	p. 09	
21 -	genade	Voortzetting van de ware doop	p. 09	
22 - Paulus riep niets op om het evangelie te prediken.	over voorgangers	p. 09	
23 -	Vervolg over predikanten	p. 10	
24 -	Zij die de huizen van weduwen verslinden zullen een grotere veroordeling ontvangen	p. 11	
25 -	Het salaris van degenen die adverteren het evangelie (de kroon van eeuwig leven)	Over tiende	p. 11
26 -	Tiende was.....	Vervolg over predikanten	p. 12
27 -	Zij die de huizen van weduwen verslinden zullen een grotere veroordeling ontvangen		p. 12
28 -	Het salaris van degenen die het evangelie verkondigen (de kroon van eeuwig leven)	Over	p. 13
29 -	tiende	Tiende was.....	Vervolg over predikanten	p. 13
30 -	Zij die de huizen van weduwen verslinden zullen een grotere veroordeling ontvangen		p. 13
31 -	Het salaris van degenen die het evangelie verkondigen (de kroon van eeuwig leven)	Over	p. 13
32 -	tiende	Tiende was.....	Het salaris van die het	p. 14
33 -	evangelie verkondigen (de kroon van eeuwig leven)	Over tiende		p. 14
34 -	Tiende was.....	Het salaris van die het evangelie verkondigen (de kroon van eeuwig leven)	p. 15
35 -	Over tiende	Tiende was <i>opgeheven</i> ,	p. 15
36 -	<i>wat betekent geannuleerd / geannuleerd</i>	Vrouwen kunnen niet prediken in kerken		p. 16
37 -	Ouderlingen en medewerkers in kerken		p. 16
38 -	Over de bruiloft	Over processie		p. 16
39 -	Maria (moeder van Jezus) had meerdere kinderen.		p. 16
40 -	Niemand ging naar de hemel behalve de Heer Jezus Christus	Niemand wordt een	p. 17
41 -	heilige, de rechtvaardigen worden gewoon gered ...	Over sculptuurbeelden ...		p. 17
42 -	Vervolg op sculptuurbeelden		p. 18
43 -	Over de zaterdag	Over horoscopen, waarzeggers,	p. 18
44 -	zegeners, voorspellers, tovenaars en magiërs	Over drankjes		p. 19

1 - Onderzoek de Schriften, want u denkt dat u eeuwig leven in zich hebt, en zij zijn degenen die van mij getuigen.

John ch. 5 vers. 39

2 - En je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken.

John ch. 8 vers. 32

3 - Dit eerst wetend, dat geen enkele profetie in de Schrift een bijzondere interpretatie heeft, omdat het nooit door menselijke wil of kracht werd voortgebracht, maar de mannen van God spraken geïnspireerd door de Heilige Geest.

Il Pedro ch. 1 vers. 20 en 21

4 - Onderzoek het boek van de Heer en lees - er zal niets ontbreken.

Jesaja ch. 34 vers. 16. Niets wat geschreven is, zal mislukken, omdat mijn eigen mond besteld.

Spreuken ch. 8 vers. 34 en 35 Gezegend is de man die naar mij luistert, want wie mij vindt, zal het leven (eeuwig leven) vinden en gunst verwerven bij de Heer.

5 - De wet van de Heer is heel duidelijk, het is niet in de sterren of zelfs buiten de zee. Het is heel dicht bij jou (de Bijbel).

Deuteronomium ch. 30 vers. 11 tot 16.

6 - De open Bijbel is de mond van God die tot de mens spreekt.

Jesaja ch. 1 vers. 19 en 20. Omdat de mond van de Heer het zei.

7 - Je kunt de Schrift niet toevoegen of verkleinen.

Openbaring ch. 22 vers. 18 en 19.

8 Vervloekt is de man die op de mens vertrouwt en vlees tot zijn arm maakt en van de Heer vertrekt.

Jeremia ch. 17 vers. 5 tot 8. Meer vertrouwen op uw wijsheid dan op God die hem heeft geschapen.

9 - Je kunt geen enkel gebod van God overtreden.

Matthew ch. 5 vers. 17 tot 20. Geen enkel jota of tilde wordt uit de wet verwijderd, zonder dat aan alles is voldaan.

10 - Omdat iedereen die zich aan de hele wet houdt en op één punt struikelt, aan alles schuldig is geworden.

Tiago ch. 2 vers. 10

11 - De mensen maken Gods geboden ongeldig om gebruiken en feesten te houden die niet in de Bijbel staan (tradities).

Marcos pet. 7 vers. 6 tot 9 De mensen eren mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij verwijderd.

12 - Geloof zonder werken levert niets op.

Tiago ch. 2 vers. 14 tot 26. Want net zoals het geestloze lichaam dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.

13 - Het hart is bedrieglijk meer dan alle dingen.

Jeremia ch. 17 vers. 9 en 10 alleen God kent het hart van de mens.

14 - Niemand kan twee meesters dienen.

Matthew ch. 6 vers. 24. Aan God en de wereld.

Ik John ch. 5 vers. 19. De wereld is in de boze.

15 - Als een blinde een andere blinde leidt, zullen ze allebei in één put vallen.

Matthew ch. 15 vers. 14 Elke man die buiten het woord van God staat, is geestelijk blind.

16 - Iedereen die een vriend van de wereld is, is een vijand van God.

Tiago ch. 4 vers. 4 en 5.

17 - Heb de wereld niet lief, noch wat in de wereld is.

Ik John ch. 2 vers. 15 tot 17. De wereld gaat voorbij en haar voordelen, maar wat doet de wil van God voor altijd.

18 Pas op voor rijkdom, want vanavond zullen ze om een rekening van je ziel vragen.

Lucas ch. 12 vers. 15 tot 21.

Prediker ch. 5 vers. 12 tot 16. Hij zal niets van zijn werk nemen dat hij in handen mag nemen, want zoals hij de moederschoot verliet, zo zal hij terugkeren.

19 - Wat heb je eraan om de hele wereld te winnen en je ziel te verliezen.

Marcos pet. 8 vers. 34 tot 38. Wat zou een man geven om zijn ziel te redden?

20 Laat de doden hun doden begraven, kom en volg Jezus Christus.

Lucas ch. 9 vers. 57 tot 62 Laat de doden in zonde, degenen begraven die in het vlees zijn gestorven.

21 - Mensen eten, drinken, trouwen en trouwen. Als de Heer Jezus terugkeert, zullen velen over het hoofd worden gezien en verrast worden.

Matthew ch. 24 vers. 29 tot 44. }

Lucas ch. 17 vers. 20 tot 37. }

Zoals in de tijd van Noach

22 - De smalle deur en de brede deur.

Matthew ch. 7 vers. 13 en 14. De leer van Christus en de voordelen van de wereld.

23 - De neiging van het vlees is de dood en die van de geest is het eeuwige leven en vrede met God.

Romeinen ch. 8 vers. 5 tot 9.

Galaten ch. 5 vers. 16 tot 21. Vijanden, toorn, afgunst, moorden, dronkenschap en dergelijke, degenen die zulke dingen plegen, zullen het koninkrijk van God.

24 - De Heer Jezus zei: "Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard".

Matthew ch. 10 vers. 33 tot 39. Het zwaard is het woord van God dat rechtvaardig oordeelt en eigen vermogen.

25 - De overspelige vrouw is bitterder dan de dood.

Prediker ch. 7 vers. 26. Ik vond iets bitterder dan de dood, wiens hart bestaat uit netwerken en banden.

Spreuken ch. 6 vers. 20 tot 34. Vanwege een prostituee vraagt ze om een stuk brood.

Spreuken ch. 7 vers. 6 tot 27. Een grafpad is zijn huis, dat afdaald in de kamers van de dood.

26 - Er zullen mannen zijn die van zichzelf houden.

II Timothy hoofdstuk. 3 vers. 1 tot 7. Leviticus ch. 18 vers 22. Je gaat niet bij een man liggen, alsof je een vrouw bent.

Leviticus ch. 20 vers 13.

27 - Vrouwen veranderden het natuurlijke gebruik van seks, in strijd met de natuur (aids).

Romeinen ch. 1 vers. 23 tot 32. Neem de verzen 26 en 27 in acht.

28 - De werken van het vlees en de vruchten van de geest.

Galaten ch. 5 vers. 16 tot 21 Het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, opdat u niet doet wat u wilt.

29 - Over degenen die sterven.

Job ch. 7 vers. 6 tot 10 Hij zal nooit meer naar zijn huis of zijn plaats terugkeren. zal het weten.

Job ch. 14 vers. 7 tot 12 Als een man sterft, gaat hij liggen, hij zal niet opstaan en hij zal niet wakker worden uit zijn slaap.

Prediker ch. 9 vers. 4 tot 6 Omdat de levenden weten dat ze zullen sterven, maar de doden weten niets (want de doden hebben geen deel aan deze eeuw, noch iets dat eraan gedaan kan worden onder de zon).

30 - Onze werken zullen ons volgen.

Openbaring ch. 14 vers. 12 en 13. Of ze nu goed of slecht zijn.

31 - De zielen van degenen die in Christus stierven, worden onder het altaar van de Heer bewaard.

Openbaring ch. 6 vers. 9 tot 11. En ze werden gedood uit liefde voor het woord van God.

32 - De gebeden van de heiligen worden neergelegd op een gouden altaar voor de troon van God.

Openbaring ch. 8 vers. 3 en 4.

33 - Er was een strijd in de hemel en Satan die iedereen misleidde, werd met zijn engelen op de aarde geworpen.

Openbaring ch. 12 vers. 7 tot 12. Wee degenen die op het land en in de zee leven, want de duivel is naar je toe gekomen en is erg boos, wetende dat niet zo lang geleden.

34 - Over de hel.

Marcos pet. 9 vers. 42 tot 48. In de hel zal het vuur nooit uitgaan en de ziel die daar wordt geworpen, zal nooit sterven.

35 - Laatste oordeel - Wie de naam in het boek des levens niet kan vinden, zal in de poel van brandend vuur worden geworpen.

Openbaring ch. 20 vers. 11 tot 15.

Romeinen ch. 2 vers. 16. De dag waarop God de geheimen van de mens (zijn gedachten) zal beoordelen.

36 - Jezus zei: "Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Het Woord dat ik heb gepredikt dat men op de laatste dag zal oordelen".

John ch. 12 vers. 46 tot 48. Neem ref. van vers 48. Het staat in Mark ch. 16 vers. 16.

37 - Degenen die stierven in de overstroming.

Genesis hoofdstuk. 7 vers. 17 tot 24.

38 - Betekenis van de regenboog.

Genesis hoofdstuk. 9 vers. 8 tot 17. God sloot een pact met Noach, ik heb mijn boog in de wolk gelegd, dit zal een teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.

39 - Satan wilde zijn zoals God.

Jesaja ch. 14 vers. 9 tot 16. God deelt Zijn glorie met niemand.

Ezechiël 28 vers. 13 tot 19. Je was een gezalfde cherub om te beschermen. Uw hart werd opgeheven vanwege zijn schoonheid en de veelheid van zijn ongerechtigheden.

40 - De grote dag van de Heer is nabij.

Zefanja pet. 1 vers. 14 tot 18 Noch hun zilver, noch hun goud zullen hen kunnen redden van de woede van de Heer.

41 - God had berouw van het maken van mensen.

Genesis hoofdstuk. 6 vers. 5 tot 7. De Heer zei: Ik zal de man die ik van de aardbodem heb geschapen, vernietigen, omdat ik er spijt van heb dat ik het heb gedaan.

42 - Aan het begin van alles was er geen regen op het land.

Genesis hoofdstuk. 2 vers. 4 tot 7. Een stoom steeg echter op en bewaterde het hele oppervlak van de aarde.

43 - De ene wordt meegenomen en de andere wordt achtergelaten.

Lucas hoofdstuk 17 vers. 30 tot 37. Bijv. Twee in bed, twee op het dak.

44 - Jezus Christus zal de bokken van de schapen scheiden.

Matthew ch. 25 vers. 31 tot 46.

45 - De machten van de hemelen zullen worden geschud.

Matthew ch. 24 vers. 29 tot 44. De zon, de maan en de sterren.

46 - De komst van de Heer.

Il Pedro ch. 3 vers. 1 tot 12. De dag van de Heer zal komen als de dief en velen zullen dat zijn verbaasd.

47 - In een oogwenk zal de laatste bazuin klinken en de doden zullen opstaan en de levenden zullen worden getransformeerd.

I Corinthians ch. 15 vers. 50 tot 55. In feite zullen we niet allemaal slapen, maar we zullen allemaal getransformeerd worden.

I Tessalonicenzen ch. 4 vers. 13 tot 18. We zullen worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten, en dus zullen we altijd bij de Heer zijn.

48 - Niet iedereen zal worden gered, alleen degenen die God kiest.

Romeinen ch. 9 vers. 14 tot 16. Dit hangt namelijk niet af van wat je wilt of waar je naar op zoek bent, maar het is God die mededogen heeft.

49 - Jezus zei: "Je hebt mij niet gekozen, maar ik heb jou gekozen".

John ch. 15 vers. 16. Niemand kiest Jezus Christus door zijn hand op te steken. Degene die ons kiest, is de Heer Jezus.

50 - Het behaagde God om gelovigen te redden.

I Corinthians ch. 1 vers. 19 tot 21.

51 - De gelijkenis van het kaf en de tarwe.

Matthew ch. 13 vers. 24 tot 30 en vers. 36 tot 43.

52 - Vlees en bloed zullen het koninkrijk van God niet beërven.

I Korintiërs hoofdstuk 15 vers. 50.

Prediker ch. 12 vers. 7 En het stof keert terug naar de aarde, zoals het was, en de geest keert terug naar God, die het gaf.

53 - De onrechtvaardigen zullen het koninkrijk van de hemel niet beërven.

I Corinthians ch. 6 vers. 9 tot 11.

54 - Velen die slapen in het stof van de aarde zullen opstaan tot eeuwig leven, en anderen tot schaamte en eeuwige minachting.

Daniel ch. 12 vers. 2 en 3.

55 - Degenen die goed hebben gedaan, zullen uitgaan naar het eeuwige leven, en degenen die kwaad hebben gedaan tot eeuwige verdoemenis.

John ch. 5 vers. 24 tot 29.

56 - Jezus bracht leerstellingen, kijk waar die is!

Matthew ch. 7 vers. 28. De mensen stonden versteld van zijn leer.

Marcos pet. 11 vers. 17 en 18. De hele menigte was verbaasd over de zijne leer.

Lucas ch. 4 vers. 32. Ze bewonderden zijn leer, omdat zijn woord bij was Gezag.

John ch. 7 vers. 13 tot 18. Jezus zei: "Mijn leer is niet de mijne, maar degene die mij (God) heeft gezonden.

Il John ch. 1 vers. 9 tot 11 Wie de leer van Christus niet volgt, heeft noch de Vader, noch de Zoon.

Romeinen ch. 16 vers. 16 tot 18 Degenen die de leer van Jezus Christus niet volgen, misleiden de harten van mensen met woorden en vleierij.

57 - Er zijn verschillende doctrines, maar de bekendste zijn:

1. Van de apostelen, die werd achtergelaten door Jezus Christus: Handelingen ch. 2 vers. 42. twee. **Van mannen:** Matthew ch. 15 vers. 7 tot 9 / Marcos hfst. 7 vers. 6 tot 9.
3. **En de demonen** I Timothy kerel. 4 vers. 1.

58 - De leer van demonen is degene die de mensen het meest heeft misleid.

I Corinthians ch. 10 vers. 19 tot 21. Ik wil niet dat het deelnemers zijn Duivels.

Il Tessalonicenzen ch. 2 vers. 1 tot 11. Omdat het een leerstelling is die volledig in strijd is met de wil van God.

59 - Aanbidding van demonen en niet van God.

I Corinthians ch. 10 vers. 14 tot 21. U kunt de beker van de Heer en de beker van niet drinken Duivels.

60 - Herhaal geen gebeden.

Matthew ch. 6 vers. 5 tot 8. Gebruik geen ijdele herhalingen.

61 - Over gebed.

Filippenzen ch. 2 vers. 9 en 10. Omdat bij de naam van de Heer Jezus Christus elke knie zal buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde.

Aan de Romeinen ch. 14 vers. 11 en 12. Zei de Heer, omdat er geschreven staat dat in mijn leven elke knie voor mij zal buigen en elke tong zal belijden aan God.

Jesaja ch. 45 vers. 22 en 23. Het is Gods eed dat elke knie ervoor zal buigen

Van hem.

Handelingen ch. 10 vers. 20 tot 26. Om met God te praten kniel je en om met mannen te praten sta je.

Lucas ch. 22 vers. 39 tot 46. Jezus bad op zijn knieën.

Handelingen ch. 20 vers. 33 tot 36. Alle apostelen baden op hun knieën en groetten met de kus.

Psalm 95 vers. 6. We knielen voor de Heer die ons heeft geschapen.

Spreuken ch. 8 vers. 17. Ik hou van degenen die van me houden, degenen die me bij dageraad zoeken, zullen me vinden.

Matthew ch. 4 vers. 8 en 10. Zelfs Satan vroeg de Heer Jezus om voor hem te buigen.

Matthew ch. 6 vers. 5. Als u bidt, wees dan niet zoals de huichelaars, die bidden terwijl ze in kerken en op straathoeken staan om door mannen gezien te worden.

Aan de Efeziërs ch. 3 vers. 14. Paulus 'gebed voor de Efeziërs, bad hij op zijn knieën.

62 - Kniegebed

II Chronicles ch. 6 vers. 13. Salomo knielde om te bidden.

Ezra ch. 9 vers. 5. Ezra bad op zijn knieën.

Daniel ch. 6 vers. 10. Daniël bad op zijn knieën.

I Kings chap. 8 vers. 54. Salomo bad op zijn knieën.

II Reis cap. 4 vers. 37 Sulamita bad op zijn knieën.

Handelingen ch. 21 vers. 5 Paul bad op zijn knieën op een strand.

Handelingen ch. 9 vers. 40 Peter bad op zijn knieën.

Handelingen ch. 7 vers. 60 Stephen bad op zijn knieën voordat hij stierf.

Lucas ch. 22 vers. 39 tot 46 Jezus bad op zijn knieën.

63 - Over de sluier.

I Corinthians ch. 11 vers. 2 tot 16 Hoe de zusters zich in de kerken zullen presenteren.

Als het haar een sluier was, zoals sommigen beweren, zou God in de Schriften niet hebben gelaten dat vrouwen de sluier zouden moeten dragen en dat de man kaal geboren zou worden, aangezien de Schriften getuigen dat het oneervol is als een man zichzelf bedekt en lang heeft haar.

In dringende gevallen, waar de vrouw niet in staat is om het te gebruiken zoals in straten en openbare omgevingen, in godsnaam, zal het haar bij deze gelegenheid als een sluier dienen. Broeders zullen echter nooit een plaatsvervanger zijn.

64 - Sluier en lang haar.

Genesis hoofdstuk. 24 vers. 64 en 65. Rebeca nam de sluier en bedekte zichzelf.

Lucas ch. 7 vers. 38. De zondaar drenkte de voeten van de Heer Jezus met tranen en veegde ze af met het haar van haar hoofd.

65 - Over de heilige communie.

Exodus ch. 13 vers. 10. Pasen werd eens per jaar geserveerd, waarbij Pasen in de plaats kwam van de Heilige Communie.

I Corinthians ch. 11 vers. 17 tot 30. Heilig avondmaal van Jezus Christus.

I Corinthians ch. 11 vers. 25 en 26. Geen enkel hoofdstuk of vers in de Bijbel vermeldt dat het is om de geboorte van de Heer Jezus te gedenken, maar zijn dood moet zo zijn herinnerd.

Hebreeën ch. 10 vers. 3. Maar elk jaar is er een herdenking van zonden.

NIEMAND IS GEBOREN / STERFT EENMAAL PER MAAND EN TWAALF KEER PER JAAR, ZOALS DE HEER JEZUS MATERIAAL EENMAAL IS GEBOREN EN STIERF

EEN BEURT, WEZEN JOUW HERINNER / GEHEUGEN EENMAAL GEDACHT DOOR DE HEILIGE CEIA.

66 - Degene die ik een beetje nat geef, hij zal mij verraden.

John ch. 13 vers. 21 tot 30.

67 - Groet met de vrede van God.

I Timothy kerel. 1 vers. 2.

Titus ch. 1 vers. 4.

Kolossenzen ch. 1 vers. twee.

68 - Groet met Ósculo Santo.

Er staat meerdere keren in het Oude Testament dat de mannen en vrouwen van God elkaar begroetten met het Heilig Oog:

Genesis hoofdstuk. 27 vers. 26 en 27. / Genesis ch. 45 vers. 15. / Exodus hoofdstuk. 4 vers. 27. / Exodus hfst. 18 vers. 7. / I Samuel ch. 10 vers. 1. / I Samuel ch. 20 vers. 41. / I Reis hoofdstuk. 19 vers. 20. / Rute cap. 1 vers. 14 / Spreuken ch. 24 vers. 26.

Wat betekent het woord Ósculo? (Zie Dic. Het symboliseert een kus van vrede en vriendschap).

Psalm 2 vers. 12. Kus de zoon van God zodat je onderweg niet omkomt en zijn toorn aanwakkert.

Psalm 85 vers. 10 tot 13. God en zijn zoon Jezus Christus waren de eersten die elkaar begroetten met de kus (kus).

Matthew ch. 26 vers. 14 tot 16. De prijs van verraad.

Matthew ch. 26 vers. 47 tot 50. Ik groet je met een kus (teken).

Lucas ch. 7 vers. 36 tot 45. Jezus Christus zelf vroeg om een heilige kus.

Handelingen ch. 20 vers. 33 tot 37. Ze omhelsden de apostel Paulus en begroetten elkaar met een kus (kus).

Romeinen ch. 16 vers. 16 tot 18. Groet elkaar met een heilige kus, maar er zijn mensen die aanstootgevend zijn met zachte woorden, de harten van de eenvoudigen verwarren, die de Heer Jezus Christus niet dienen.

II Corinthians ch. 13 vers. 12.

I Tessalonicenzen ch. 5 vers. 26.

Efeziërs ch. 5 vers. 22 en 23. Christus is het hoofd van de kerk.

I Pedro ch. 5 vers. 14 UNIVERSELE EPISTLE VAN DE APOSTEL PEDRO: PEDRO SCHRIJF DEZE DOCTRINE VOOR DE HELE WERELD (UNIVERSEEL).

69 - Groet met het Heilig Glas en de vrede van God.

John ch. 14 vers. 27. Zie, ik laat mijn rust. Neem ref. van vers. 27. Het gaat in Philippians ch. 4 vers. 7 en Kolossenzen ch. 3 vers. 15. Vrede is niet van Christus, vrede is van God.

Romeinen ch. 1 vers. 7. I Corinthians ch.

1 vers. 3. II Corinthians ch. 1 vers. 2.

Galaten ch. 1 vers. 3. Efeziërs ch. 1 vers.

twee. **Gods vrede.**

I Timothy kerel. 1 vers. twee.

70 - Jezus Christus zei: "Ik heb geen vrede gebracht".

Matthew ch. 10 vers. 34 tot 38 Jezus bracht het woord.

71 - Wie groet, heeft een aandeel in zijn werken.

II John ch. 1 vers. 8 tot 11. Als iemand tot u komt en de leer van Christus niet brengt, groet hem dan niet, want wie groet, heeft een aandeel in zijn slechte werken.

72 - Over de doop.

Matthew ch. 9 vers. 10 tot 13. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars berouw.

Handelingen ch. 3 vers. 19. Bekeert u en bekeert u, zodat uw zonden kunnen worden uitgewist.

Jesaja ch. 1 vers. 16 tot 20. Uw zonden kunnen rood als karmozijnrood zijn, ze zullen wit worden als sneeuw.

Jesaja ch. 43 vers. 25. Ik wis je overtredingen uit en je zonden herinner ik me niet meer.

Jesaja ch. 55 vers. 1 en 2. Kom de wateren, zelfs als je geen geld hebt, want redding is gratis.

Jeremia ch. 31 vers. 33 tot 35. Omdat ik ze hun goddeloosheid zal vergeven, en ik zal nooit meer aan hun zonden denken.

Matthew ch. 3 vers. 13 tot 17. Doopsel van Jezus Christus.

Marcos pet. 16 vers 15 en 16. Wie gelooft en zich laat dopen, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld.

John ch. 3 vers. 1 tot 8. Hij die niet wedergeboren is, kan het koninkrijk van niet zien God.

Efeziërs ch. 4 vers. 5. Een doop.

Hebreeën ch. 8 vers. 11 en 13. Waarom ik barmhartig zal zijn en niet meer aan uw zonden zal denken.

MATEUS CAP. 28 VERS. 16 TOT 20. DOOP IN DE NAAM VAN DE VADER.

Handelingen ch. 2 vers. 37 tot 39. **Eerste conversies.**

Matthew ch. 18 vers. 1 tot 5. **Bekeer u en wees als een jongen.**

Handelingen ch. 8 vers. 26 tot 39. **Felipe doopte de kamerling.**

Handelingen ch. 9 vers. 1 tot 18. **Doop van Paulus.**

Handelingen ch. 19 vers. 1 tot 6. **Degeen die de doop van Johannes doopte, moest dopen nieuw.**

I Corinthians ch. 6 vers. 9 tot 11. **Verwijfde, dieven, drinkers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.**

II Corinthians ch. 5 vers. 17. **Als iemand in Christus is, is dat een nieuw schepsel. En er gebeurden oude dingen en alles werd nieuw.**

73 - Doop voor redding en vergeving van zonden alleen als het in de naam van de Heer Jezus is.

Lucas ch. 3 vers. 21 en 22. **Het doopsel van Jezus.**

John ch. 20 vers. 31. **Zodat u door te geloven leven hebt in Zijn naam.**

Handelingen ch. 4 vers. 10 tot 12. **Er is geen andere naam die redding geeft dan de naam van onze Heer Jezus Christus.**

Handelingen ch. 19 vers. 1 tot 6. **De zielen die werden gedoopt bij het doopsel van Johannes (bekering) moesten opnieuw worden gedoopt bij het doopsel van Jezus Christus (tot vergeving van zonden).**

Handelingen ch. 10 vers. 42 en 43. **En ze zullen bij Zijn naam de vergeving van zonden ontvangen.**

Kolossenzen ch. 3 vers. 17. **Wat je ook doet door middel van woorden en werken, doe alles in de naam van de Heer Jezus Christus.**

Matthew ch. 3 vers. 1 tot 12. **João Batista zei: "Ik doop met water voor de berouw".**

Matthew ch. 3 vers. 13 tot 17. **De doop van Jezus Christus.**

Lucas ch. 24 vers. 47. **In uw naam predikte u bekering.**

John ch. 3 vers. 1 tot 13. **Jezus instrueert Nicodemus over de wedergeboorte.**

Handelingen ch. 2 vers. 37 tot 39. **Bekeer u allemaal en laat u dopen in de naam van onze Heer Jezus Christus tot vergeving van zonden.**

Handelingen ch. 10 vers. 47 en 48. **Kan iemand het water weigeren? En hij gebod hem te worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus.**

Romeinen ch. 6 vers. 3 tot 10. **Om te sterven aan de zonde, om leven te hebben met God.**

74 - Om zijn bediening op zich te nemen, vervulde Jezus Christus de wet.

Cijfers cap. 4 vers. 35; 39 en 47. **Vanaf de leeftijd van dertig jaar en ouder tot vijftig jaar zou iedereen die in de bediening kwam, gedoopt moeten worden.**

Lucas ch. 3 vers. 21 tot 23. **Jezus doopte toen hij bijna dertig was.**

75 - Over zonden na gedoopt te zijn.

Tiago ch. 1 vers. 12 tot 16. Volmaakte zonde kweekt de dood.

76 - Er is zonde die voor de dood is, en daarvoor zeg ik niet dat ik bid.

I John ch. 5 vers. 16 tot 19.

77 - De rechtvaardige zal door geloof leven en als hij zich terugtrekt, heeft God geen behagen in hem.

Hebreeën ch. 10 vers. 37 tot 39.

Hebreeën ch. 10 vers. 21 tot 27. Verlaat uw congregatie niet zoals sommigen de gewoonte hebben.

78 - De ziel die deze zondigt, zal sterven.

Ik Timothy chap. 5 zien. 24. De zonden van sommige mensen zijn openbaar, voorafgaand aan het oordeel en andere daarna.

Romeinen ch. 2 versie 16. De dag waarop God de geheimen van mensen zal oordelen.

Tiago ch. 5 vers. 19 en 20. Hij die een ziel redt, zal er een veelvoud van bedekken zonden.

Ezechiël ch. 18 vers. 4. De ziel die zondigt, zal sterven.

Ezechiël ch. 18 vers. 20 tot 31. Zoon redt vader niet en vader redt kind niet.

Ezechiël ch. 33 vers. 11 tot 20. Door de rechtvaardige af te wijken van zijn gerechtigheid en ongerechtigheid te bedrijven, zal hij niet al zijn gerechtigheid gedenken, maar in zijn ongerechtigheid die hij beoefent, zal hij sterven.

Psalmen ch. 101 vers. 6 en 7. De ogen van de Heer zullen de getrouwen van het land zoeken en degenen die bedrog gebruiken, zullen niet in uw huis blijven.

79 - Wie zondigt, God schrapt de naam van het boek des levens.

Exodus ch. 32 vers. 30 tot 33. De Heer zei tegen Mozes: "Wie tegen Mij zondigt, Ik zal uit Mijn boek schrappen."

80 - Pastors.

Filippenzen ch. 3 vers. twee. Pas op voor honden en slechte werkers. Om te verwijzen naar vers 2, ga naar Jesaja hfst. 56, vers. 10 en 11.

Jesaja ch. 19 vers. 9 en 10. Uiteindelijk zal iedereen die voor loon werkte, bedroefd zijn in hun ziel.

Jesaja ch. 1 vers. 23. Het zijn rebellen en metgezellen van dieven en rennen achterna salaris.

Ezechiël ch. 34 vers. 1 tot 5. Je eet het vet en kleedt je in de wol van de schapen.

Openbaring ch. 22 vers. 15. Honden en iedereen die liefheeft en zich committeert liggen.

Matthew ch. 24 vers. 1 tot 19. Wee zwangere vrouwen en zij die borstvoeding geven (zwanger van leugens en zij die borstvoeding geven van liegen).

Jeremia ch. 23 vers. 1 tot 4 en vers. 11 en 12. Wee de herders die de schapen van Mijn weide vernietigen.

I Corinthians ch. 9 vers. 14. Het is om van het evangelie te leven en niet om het evangelie te eten (verwijs naar dit vers dat in Mattheüs 10 vers 5 tot 10 en Lucas 10 vers 2 tot 8 zal vallen).

II Corinthians ch. 12 vers. 12 tot 18. Paulus riep niets op om het evangelie te prediken.

I Tessalonicenzen ch. 4 vers. 11 en 12. Leef met je eigen bedrijf en met je eigen handen.

II Tessalonicenzen ch. 3 vers. 8 tot 10. Als iemand niet wil werken, eet hij ook niet.

Jesaja ch. 56 vers. 10 en 11. En het zijn herders die niets begrijpen: ze worden allemaal voor hun eigen weg, elk voor hun hebzucht, elk voor hun eigen bestwil.

een deel.

Matthew ch. 7 vers. 6. Geef honden geen heilige dingen.

John ch. 10 vers. 1 tot 16. Ik heb nog andere schapen die niet bij mij zijn vouwen.

II Pedro ch. 2 vers. 1 tot 22. De weg van de waarheid zal worden gelasterd.

Hebreeën ch. 13 vers. 17 tot 20. Gehoorzaam degene die we de gaven van pastors hebben en niet de titel.

Jeremia ch. 25 vers. 34 tot 38. Huil de herders en rol in de as.

EFÉSIOS-GLB. 4 VERS. 4 TOT 11 JEZUS CHRISTUS KWAM NAAR DE HEMEL EN VERLATEN DE GESCHENKEN VAN HERDERS, MAAR DE MENS ZOEKT NAAR KENNIS EN TITEL IN TERREINSTUDIES.

I Corinthians ch. 3 vers. 18 en 19. Omdat de wijsheid van deze wereld dwaasheid is voor God.

Spreuken ch. 9 vers. 10. De vrees voor de Heer is het begin van wijsheid.

Job ch. 28 vers. 28. Zie, de vreze des Heren is wijsheid, en het kwaad verlaten is intelligentie.

81 - Wie de huizen van weduwen verslindt, zal meer ontvangen overtuiging. *Jesaja ch. 1 vers. 17. Omgaan met de oorzaak van weduwen).*

Marcos pet. 12 vers. 38 tot 40. Met voorwendselen en lange gebeden.

Lucas ch. 20 vers. 45 tot 47. Ze zullen een grotere veroordeling ontvangen.

82 - Over valse profeten.

Micah ch. 3 vers. 5 tot 11. Priesters onderwijzen uit interesse en profeten komen voor geld.

83 - De weg van de waarheid zal worden gelasterd.

II Pedro ch. 2 vers. 1 tot 4. Efeziërs hfst. 4 vers. 4 tot 11. Eén Heer, één geloof en één doop.

84 - Geef gratis.

Jesaja ch. 55 vers. 1 tot 3. Er zijn geen kosten verbonden aan de doop, zonder geld en zonder prijs naar de wateren te komen.

Matthew ch. 10 vers 6 tot 8. Je hebt gratis ontvangen, geef gratis!

85 - Collecties in kerken (*Vrijwillig en zonder vastgestelde waarde*).

I Corinthians ch. 16 vers. 1 en 2. Volgens uw welvaart.

II Corinthians ch. 8 vers. 15 tot 17. Wat hij oogstte was niet teveel; en wat weinig, er was niets minder.

86 - Het salaris van degenen die het evangelie verkondigen.

Jesaja ch. 40 vers. 9 tot 11. De kroon van het eeuwige leven.

Spreuken ch. 11 vers. 30. De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens, en degene die wijze zielen wint, is dat ook. Neem ref. van dit vers 30, gaat in Daniël hfst. 12 vers. 3 (degenen die aan velen gerechtigheid onderwijzen, zullen schijnen als de sterren van het uitspansel) en Jakobus 5 vers. 20 (hij die een zondaar bekeert van zijn dwaling, zal een ziel van de dood redden).

87 - Tiende werd gecreëerd volgens de oudtestamentische wet.

Genesis hoofdstuk 14 vers. 18 tot 20. Abraham betaalde tiende, besneden Isaak en Brandoffers.

Matthew ch. 11 vers. 13. De wet duurde tot Johannes de Doper.

Matthew ch. 11 vers. 25 tot 30. Mijn juk is licht en mijn last is licht.

Matthew ch. 17 vers. 24 tot 27. Jezus betaalde hulde (belasting).

Matthew ch. 23 vers. 23. Wee u die munt, Endrio en komijn zegt en de belangrijkste van de wet, het oordeel, de barmhartigheid en het geloof veracht.

Lucas ch. 11 vers. 44 tot 46. Wee u, wetgeleerden, die lasten dragen die moeilijk te vervoeren zijn, en u raakt deze last niet eens met uw vingers aan.

Lucas ch. 16 vers. 16 tot 17. De wet en de profeten duurden tot Johannes de Doper.

John ch. 1 vers. 17. Omdat de wet en de profeten tot Johannes duurden, maar genade kwam door Jezus Christus.

Hebreeën ch. 10 vers. 9. Neem het oude testament weg, om het nieuwe te vestigen testament.

88 - Ze betaalden alleen de tiende van Abraham aan Levi.

HEBREUS CAP. 7 VERS. 7 TOT 9. JEZUS CHRISTUS KWAM NA LEVI, DUS TIENDE IS NIET MEER BETAALD.

89 - Tiende is geannuleerd

Hebreeën ch. 7 vers. 17 tot 19. Opgeheven wat betekent geannuleerd / geannuleerd.

90 - Tiende was een onderdeel van de wet.

Galaten ch. 3 vers. 10 tot 13. Door de wet zal niemand door God gerechtvaardigd worden, want allen die van de werken der wet zijn, zijn onder de vloek van de zonde.

91 - Vrouwen kunnen niet prediken in kerken.

I Timothy kerel. 2 vers. 9 tot 14. Ik sta echter niet toe dat vrouwen hun man onderwijzen of gezag uitoefenen.

I Corinthians ch. 14 vers. 34 tot 38. Het was de apostel Paulus die schreef voor de kerk in Korinthe die het naar God zond.

Filippenzen ch. 4 vers. 3. **Vrouwen hielpen de apostel Paulus om te evangeliseren en predikten niet van achter een preekstoel (vrouwen kunnen niet prediken in de kerk). De Heer Jezus had geen vrouw als apostel.**

92 - Ouderling in de kerken.

Handelingen ch. 14 vers. 23. **In elke kerk werden ouderlingen gekozen.**

Jesaja ch. 9 vers. 15 en 16. **De oudste en de man van respect zijn het hoofd en de profeet die leugens verkondigt is de staart.**

Handelingen ch. 20 vers. 17 tot

38. I Timóteo hfst. 3 compleet. I

Pedro ch. 5 vers. 1 tot 4.

In het Romeins werd degene die hen presideerde, bisschop genoemd, dat wil zeggen ouderling.

In het Grieks werd wat hen presideerde een ouderling genoemd, wat ook een ouderling betekent.

93 - Medewerker in de kerk.

Romeinen ch. 16 vers. 21. I

Corinthians ch. 3 vers. 9.

Kolossenzen ch. 4 vers. 11.

Philemom ch. 1 vers. 24.

Degenen die meewerken hebben geen salaris. Lonen zijn de kroon op het eeuwige leven.

94 - Op deze rots zal ik mijn kerk bouwen (De steen was Jezus Christus en niet Petrus).

Matthew ch. 16 vers. 16 tot 20. **Toen Jezus over de steen sprak, had hij het over zichzelf.**

Efeziërs ch. 2 vers. 19 tot 22. **Jezus Christus is de hoeksteen van de hoek.**

Handelingen ch. 4 vers. 10 tot 12. **Hij is de steen die door jou werd verworpen, die als hoeksteen werd geplaatst.**

95 - Over het huwelijk.

Matthew ch. 18 vers. 18. **Wat je ook op aarde verbindt, het is verbonden in de hemel.**

Matthew ch. 19 vers. 3 tot 5. **God verenigt alleen in het vlees en niet in de geest.**

Matthew ch. 22 vers. 25 tot 30. **Omdat bij de opstanding niet trouwen of ten huwelijk worden gegeven, maar zullen zijn als de engelen van de hemel.**

I Corinthians ch. 7 vers. 4. **De vrouw heeft geen macht over haar eigen lichaam, maar wel over haar man en vice versa.**

I Corinthians ch. 7 vers. 39. **De gehuwde vrouw is gebonden aan de wet.**

Romeinen ch. 7 vers. 1 tot 3. **De vrouw die onderworpen is aan haar man, is aan hem gebonden door de wet.**

God verenigt het huwelijk alleen in het vlees, als het huwelijk door God in de geest verenigd zou zijn, als een man sterft, zou ook een vrouw moeten sterven. Daarom zouden er geen weduwe mannen en vrouwen op aarde zijn. In dit perspectief zou verlossing niet individueel zijn, maar echtelijk (het paar). De kerk is voor geestelijke, niet vleselijke, diensten.

96 - Huwelijk met een vreemd geloof.

II Corinthians ch. 6 vers. 13 tot 18. Arresteer jezelf niet in wat ik denk dat ongelijk is.

97 - Over overspel.

I Corinthians ch. 7 vers. 1 tot 4. Vanwege prostitutie heeft elke man zijn eigen vrouw en heeft elke vrouw haar eigen man.

98 - Jezus Christus berispte een vrouw die Maria prees.

Lucas ch. 11 vers. 27 en 28. Gezegend is hij die het woord van God hoort en het onderhoudt.

99 - Priester in de kerken.

I Timothy kerel. 3 vers. 1 tot 13. Bisschoppen zouden onberispelijk moeten zijn, de echtgenoot van een vrouw.

Ik Timothy chap. 4 vers. 1 tot 4. Mannen die leugens uitspreken, het huwelijk verbieden en onthouding bevelen (de relatie tussen een man en een vrouw die door het huwelijk verenigd zijn verbiedt), omdat elk schepsel van God goed is en er niets te verwerpen valt.

100 - Over processie.

Jesaja ch. 45 vers. 15 tot 22 Degenen die processies leiden, weten niets van hun beelden en sculpturen om een god die ze niet kunnen redden.

Lucas ch. 1 vers. 26 tot 31. De geboorte van Jezus Christus.

101 - Vervloekt is iedereen die aan een boom hangt.

Galaten ch. 3 vers. 10 tot 13. Het kruis symboliseert de dood.

102 - De gastheer kan nooit zonden wegnemen.

Hebreeën ch. 10 vers. 10 tot 13. Dezelfde offers die u nooit kunt brengen zonde.

103 - Maria, de moeder van Jezus Christus, had verschillende zoons en dochters.

Psalms 69 vers. 8. Ik ben een vreemde geworden voor mijn broers en een vreemde voor de kinderen van mijn moeder.

Matthew ch. 12 vers. 46 tot 50. Jezus familie.

Matthew ch. 13 vers. 53 tot 58. En de namen van Jezus 'broers waren Jakobus, Jozef, Simon en Judas, en er waren nog steeds zusters die de Bijbel niet noemt.

Marcos pet. 6 vers. 1 tot 4. John ch. 7 vers. 1 tot 5. Jezus 'broers geloofden hem niet.

104 - Over Babylon.

Openbaring ch. 18 vers. 1 tot 6. Mijn volk komt eruit, opdat u niet in hun zonden deelt.

Jeremia ch. 51 vers. 6 tot 9.

Jeremia ch. 51 vers. 47 tot 48. Zie, de dagen komen dat ik de sculptuurbeelden van Babylon zal bezoeken.

Openbaring ch. 18 vers. 21 tot 24. En daarin **werd het bloed gevonden van de profeten en van al degenen die op aarde werden gedood.**

105 - Over sculptuurbeeld.

John ch. 3 vers. 12 en 13. **Niemand is naar de hemel opgevaren behalve de Heer Jezus Christus.**

Ik Timothy chap. 2 vers. 4 en 5. **Er is maar één bemiddelaar tussen God en de mens, Jezus Christus.**

106 - Niemand wordt een heilige. De rechtvaardigen worden gewoon gered.

I Pedro ch. 4 vers. 17 en 18. **Als de rechtvaardigen alleen worden gered, waar zullen de goddelozen en de zonda**

107 - Meer referenties over sculptuurbeelden.

Psalmen ch. 97 vers. 1 tot 7. **In de war zijn al degenen die afbeeldingen van sculpturen serveren en zich voor hen neerwerpen.**

Psalmen ch. 115 vers. 1 tot 11. **Zorg ervoor dat iedereen die dat doet en degenen die vertrouwen op afgoden lijken.**

Jesaja ch. 44 vers. 8 tot 20. **Alle afbeeldingsvolgers zullen in de war raken.**

Jesaja ch. 45 vers. 20 tot 22. **Degenen die hun sculptuurbeelden in processie leiden, bedelen een god die niet kan redden.**

Jeremia ch. 10 vers. 1 tot 15. **Ze brengen zilver en goud meegebracht door de ambachtsman en de smelterij, die een beeld vormen, MET CELESTE BLAUWE EN PAARSE JURKEN (Let op vers 9). Wat zou dat beeld zijn ?!**

Jeremia ch. 51 vers. 15 tot 18. **Het sculptuurbeeld is een leugen en er zit geen geest in.**

108 - Andere referenties over sculptuurbeelden.

Deuteronomium ch. 5 vers. 8 en 9. **Het zal je geen beeld maken van een beeldhouwwerk of enige gelijkenis van wat er boven de hemel of onder de aarde of in de wateren onder de aarde is.**

Deuteronomium ch. 27 vers. 15. **Vervloekt is de man die een sculptuur maakt.**

Psalm 135 vers. 15 tot 18. **Hij heeft een mond, maar ze spreken niet, hij heeft ogen, maar ze zien niet.**

Jesaja ch. 2 vers. 18 tot 20. Jesaja ch. 44 vers. 9 tot 19. **Al je volgers zullen in de war raken.**

Jesaja ch. 45 vers. 5, 6, 9, 14, 16, 18 en 20. **God schiep licht en duisternis. Het creëerde kwaad en ook vrede.**

Habakuk dop. 2 vers. 18 en 19. **Het gietende beeld dat leugens leert.**

Handelingen ch. 15 vers. 20. **Onthoud u van de besmetting van afgoden.**

Galaten ch. 5 vers. 19 tot 21. **Afgoderij, tovenaars, moordenaars en dergelijke, zij die zulke dingen begaan, zullen het koninkrijk van God niet beërven.**

Ik John ch. 5 vers. 21.

109 - Je zult voor jezelf geen sculptuurbeelden maken, noch enige gelijkenis met wat er boven de hemel of onder de aarde is.

Deuteronomium ch. 5 vers. 7 tot 11.

110 - Eet alles wat in de slagerij wordt verkocht.

I Corinthians ch. 10 vers. 20 tot 25.

111 - Verstikt vlees (dier geslacht zonder bloedstroom).

Genesis hoofdstuk. 9 vers. 1 tot 6. Maar het vlees, eet uw leven, dat wil zeggen, met uw bloed zult u niet eten.

Deuteronomium ch. 12 vers. 23 en 24. Eet het bloed niet, want bloed is leven.

Handelingen ch. 15 vers. 20 en 29. Onthoud u van dingen die aan afgoden en bloed worden geofferd.

Handelingen ch. 21 vers. 25. Blijf van verstikt vlees, bloed en prostitutie.

112 - Tvenaars, magiërs, zegeners, waarzeggers, waarzeggers, voorspellers (God staat zulke dingen niet toe).

Deuteronomium ch. 18 vers. 9 tot 14.

113 - Over het beest en het getal 666.

Openbaring ch. 13 vers. 13 tot 18. Hier is wijsheid, degene die begrip heeft, berekent het getal van het beest en het getal is 666.

Openbaring ch. 13 vers. 4 tot 10. Het lastert God.

Openbaring ch. 17 vers. 9 tot 11.

114 - Wat niet werd gevonden in het boek des levens, zal in een poel van vuur worden geworpen.

Openbaring ch. 20 vers. 11 tot 15.

115 - Over de sabbat.

Klaagliederen van Jeremia ch. 2 vers. 6. God vergat de plechtigheid en de sabbat.

Matthew ch. 12 vers. 1 tot 8. Jezus Christus is de Heer van de sabbat.

Matthew ch. 27 vers. 24 en 25. Moge het bloed van Jezus Christus op ons en onze kinderen vallen

Lucas ch. 14 vers. 1 tot 5. Als een dier zaterdag in een put valt, wil je het er dan niet snel uithalen? Het zal je laten sterven.

John ch. 7 vers. 1 tot 7. Mijn vader werkte en ik werk tot nu toe.

Kolossenzen ch. 2 vers. 16 en 17. Niemand beoordeelt je op eten, drinken, vakantie en zaterdag.

Galaten ch. 3 vers. 10 tot 13. Door de wet zal niemand door God gerechtvaardigd worden, want allen die van de werken der wet zijn, zijn onder de vloek.

Hebreeën ch. 4 vers. 1 tot 13. Er is rust voor het volk van God, maar er is geen specifieke dag vastgesteld, aangezien de rust in heerlijkheid bij God zal zijn.

Marcos pet. 2 vers. 27 en 28. Jezus Christus is zelfs op de sabbat de Heer.

Romeinen ch. 13 vers. 8 tot 10. Noch Jezus Christus, noch de Heilige Geest, noch apostelen leerden over het houden van de sabbat.

Galaten ch. 5 vers. 14.

Tiago ch. 2 vers. 10. De apostel Jakobus zei dat als iemand zich aan de hele wet houdt en op één punt struikelt, hij schuldig wordt aan iedereen.

II Corinthians ch. 5 vers. 17. Hij die in Christus is, is een nieuw schepsel, oude dingen zijn voorbijgegaan en zie, alles is nieuw geworden.

Galaten ch. 4 vers. 9 tot 11. Paulus berispte degenen die dagen, maanden en tijden en jaren wilden houden.

Galaten ch. 3 vers. 23 tot 27. De wet zal dienen als een "helper" om ons tot Christus te leiden.

Romeinen ch. 14 vers. 5 en 6. De apostelen beschouwden elke dag hetzelfde, zonder de zevende dag te houden.

John ch. 11 vers. 9 en 10. Omdat het einde van de wet Christus is, voor de gerechtigheid van iedereen die gelooft. Wie in Christus is, struikelt niet over een enkel punt van de wet. Omdat Christus het licht is om u te leiden.

Galaten ch. 2 vers. 19 tot 21. Ik ben niet langer degene die leeft, het is Christus die in mij leeft.

Psalmen ch. 118 vers. 18 tot 24. Als ik in Christus ben, zal Hij me niet laten struikelen, ik onderhoud alle geboden die Hij me zegt te onderhouden. En ik rust in Hem, omdat Hij de dag is die de Heer heeft gemaakt, maar mijn vreugde, mijn rust, mijn verkwikking.

NOCH DE WERKNEMERS HOUDEN DE ZATERDAG VAST, WANT Degenen die winnen om te prediken en zijn geregistreerd in de portfolio en prediken op zaterdag, de zaterdag niet redden. HET IS DE DAG DAT ZE HET MEEST WERKEN.

116 - Over drankjes.

Galaten ch. 5 vers. 16 tot 21.

I Corinthians ch. 6 vers. 8 tot 11. dingen

Zoals ik je al eerder zei, degenen die zoiets plegen zullen het koninkrijk des hemels niet beërven.

Spreuken ch. 20 vers. 1. Wijn is een spotter, wie er zich in vergist, zal nooit wijs zijn.

Spreuken ch. 23 vers. 19 tot 23. Wees niet tussen de dronkaards.

Spreuken ch. 23 vers. 29 tot 33. Je ogen zullen naar vreemde vrouwen kijken en naar hen verlangen.

Jesaja ch. 5 vers. 11, 22 en 23. Wee degenen die 's morgens opstaan en de dronkenschap volgen tot 's avonds laat.

Jesaja ch. 28 vers. 6 tot 11. Zelfs de profeet en de priester maken fouten omdat ze drinken sterk.

Efeziërs ch. 5 vers. 18. Wordt niet dronken van wijn waar er strijd is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest.

Lucas ch. 1 vers. 12 en 16. Johannes de Doper dronk geen wijn of sterke drank en werd vervuld met de heilige geest.

Spreuken ch. 31 vers. 4 tot 8. Sterke drank, zijn voor degenen die omkomen.

117 - Over merktekens op het lichaam (tatoeages).

Leviticus ch. 19 vers. 28. Voor de doden zult u uw vlees niet slaan, en u zult geen merktekens op u maken: Ik ben de Heer.

Leviticus ch. 21 vers. 5. Ze zullen uw hoofd niet kaal maken, noch de hoeken van uw baard scheren, noch zult u uw vlees slaan.

I Corinthians ch. 3 vers. 16 en 17. Ons lichaam is een tempel en de verblijfplaats van de Heilige Geest, als iemand de tempel van God vernietigt, zal God hem vernietigen.

I Corinthians ch. 6 vers. 19 en 20. De tendensen van de wereld zorgen ervoor dat de mens zijn beeld en gelijkenis met God verliest.

118 - Over rijkdom. Er zullen maar weinigen zijn die het koninkrijk der hemelen zullen binnengaan.

Marcos pet. 10 vers. 23 tot 31. Omdat sommigen van de rijken meer op hun rijkdom vertrouwen dan op God.

Lucas ch. 12 vers. 13 tot 2. Vanavond zullen ze om je ziel vragen.

119 - Over degenen die van huis tot huis lopen om het evangelie te prediken.

II Timothy hoofdstuk. 3. Vrouwen met een gezicht van medelijden, maar die de effectiviteit ontkennen haar.

Spreuken ch. 15 vers. 24. De levensweg is naar boven, die afwijkt van de hel beneden.

120 - Meer referenties over wie het evangelie van huis tot huis predikt.

Spreuken ch. 19 vers. 28. Ze zijn getuigen van Belial (raadpleeg het woord Belial in het woordenboek).

John ch. 14 vers. 1 tot 5. In het huis van mijn vader zijn er veel adressen, ik zal een plek voor je klaarmaken.

Filippenzen ch. 3 vers. 17 tot 20. Onze stad is in de hemel.

Kolossenzen ch. 3 vers. 1 tot 5. Denk aan de dingen die boven (de hemel) zijn.

II Corinthians ch. 5 vers. 1 tot 10. Als ons aardse huis uit elkaar valt, zullen we een gebouw van God in de hemel hebben.

II Pedro ch. 3. Er blijft geen root of branch over.

Openbaring ch. 12 vers. 9. Satan die de wereld misleidde, werd met spoed naar de aarde gebracht en zijn engelen werden samengeworpen.

121 - Degenen die God dienen, hun dagen zullen worden toegevoegd, de goddelozen zullen hun dagen worden ingekort.

Spreuken ch. 10 vers. 27. De vrees voor de Heer verlengt de dagen van het leven.

Spreuken ch. 3 vers. 1 en 5. Ze zullen je jaren van leven en vrede geven.

Spreuken ch. 10 vers. 27. De dagen van de goddelozen zullen worden bekort.

122 - Een vrouw zal geen mannenkleding dragen, noch zal een man vrouwenkleding dragen, want het is een gruwel voor God.

Deuteronomium ch. 22 vers. 5. De gebruiken van elk land observeren.

123 - Ik zal honger op het land sturen.

Amos ch. 8 vers. 7 tot 13. Geen honger naar brood en water, maar om het woord van God te horen.